

# Twée voerlui

volksliedjes.overtuin.net

Voice

Een kar-re-tje op een zand-weg reed, de maan scheen hel-der de  
weg was breed, het paard-je liep-met lus-ten. 'kWed dat het zelf-zijn  
weg wel vindt; de voer-man lei-te rus-ten. Ik wens je wel thuis, mê-  
vrind, mê-vrind! Ik wens je wel thuis, mê-vrind!

tekst: J.P. Heije

muziek: J.J. Viotta

Een karretje reed langs berg en dal  
de nacht was donker, de weg was smal  
het paard liep als met vleugels,  
de sneeuwjacht zweep't zijn ogen blind,  
de voerman houdt de teugels.

Ik wens je wel thuis, mêvrind, mêvrind,  
ik wens je wel thuis mêvrind!

Eén karretje keert behouden weer  
de ander heeft geen voerman meer  
waar mag hij zijn gebleven?  
'k wed dat je 'em op de zandweg vindt  
of moog'lijk wel daarneven.

Hij komt niet weer thuis, die vrind, die vrind,  
hij komt niet weer thuis die vrind!